

Jawel, u kúnt München 'doen' in een paar uur. Een rondje Marienplatz, even binnenlopen in de Residenz Schatzkammer, een biertje in de oudste Bierhalle van Duitsland. Een ritje op en neer naar Neuschwanstein en u kunt thuis ook vertellen dat u Beieren hebt gezien. Maar dan mist u zoveel... Privégids John B. Wetstone laat u écht kennismaken met historisch en hedendaags München en de sprookjesachtige magie van Beieren.

Ontdek de magie München en Beieren

Topattracties in München

- * De Frauenkirche, Alte Peter en de Asamkerke zijn de mooiste kerken van de stad.
- * Voor een fantastisch uitzicht beklimt u de Olympiaturm (290 m).
- * Beeldende kunst, van middeleeuwen tot modern, vindt u in drie topmusea: Alte Pinakothek, Neue Pinakothek en Pinakothek der Moderne
- * Het Deutsches Museum is het grootste en meest fantastische natuurhistorische museum ter wereld.
- * BMW Welt. Het puike van Duitse techniek en architectuur.
- * Nymphenburger Schloss. Sla zeker het koetsmuseum niet over!



ter, de oudste kerk van München. U kunt de 96 meter hoge toren beklimmen voor het prachtige uitzicht. Dan lopen we naar de hoek van Rosental en Rindermarkt. Rechts ziet u een oude bakstenen toren, het enige overblijfsel van München's oudste stadswallen van vóór 1200. Om de

hoek is de Sendlingerstrasse, een levendige winkelstraat. Na ongeveer 150 ziet u een Rococogebouw, ingeklemd tussen twee andere gebouwen. Dit is de Asamkerk, gebouwd door de beroemde gebroeders Asam. Loop beslist even binnen, want dit is het absolute hoogtepunt van de Beierse Rococo. Een juweel dat u echt niet mag missen.

SCHATKAMER

Zo'n 30 meter verderop komt u langs de Sendlingertor, onderdeel van de stadswal uit 1328. Een plaats met een tragisch verleden: 1100 boeren werden hier op Kerstavond van 1704 afgeslacht toen zij probeerden de stad van de Oostenrijkse overheersing te

München is stijlvol, gezellig en charmant

grandeur van de stad. Zij wilden van München een tweede Parijs maken, met musea, universiteiten, paleizen en parken. Zo waren zij de eersten in Europa die voedselwetgeving introduceerden: het Beierse 'Reinheitsgebot' uit 1514 voor het brouwen van bier is nog steeds van kracht. Ook gaven zij de stad haar eigen bierfestival, het Oktoberfest.

ROCOCOJUWEEL

Na dit stukje geschiedenis neem ik u graag mee voor een wandeling door het centrum. Dit wordt leuk! U begint natuurlijk op Marienplatz, het centrale plein met het wereldberoemde 'Glockenspiel' dat om 11 en 12 uur en 's zomers ook om 5 uur speelt. Loop ook meteen even het VVV binnen en neem een stadsplan mee. Daarna wandelt u naar de overkant, naar de Alte St. Pe-

In de 7^e eeuw vestigden Ierse en Schotse monniken zich in een dorpje aan de Isar, toen een belangrijke handelsroute. De naam München betekent dan ook: bij de monniken. Het dorpje werd een echte stad toen Hertog Heinrich 'der Löwe' van Beieren in 1156 besloot om tol te gaan heffen vanaf de brug naast het klooster en München twee jaar later stadsrechten gaf. De nieuwe stad kende vele religies en culturen en bovendien droeg de heersende familie Wittelsbach veel bij aan het culturele leven en de



Privégids **John B. Wetstone** vestigde zich in 1978 als kunstschilder in München. Intussen staat hij al jaren bezoekers terzijde met zijn indrukwekkende kennis van de stad en haar omgeving.

VANAF
€ 46 P.P.
P.N.
Boeken?
www.pretium.nl
Vakanties



VEELZIJDIG HOCHSAUERLAND

Ontdek het afwisselende landschap van Hochsauerland en het Rothaargebergte, de Duitse gastvrijheid en gezelligheid en rijke historie van de Hanzestad Medebach. *8-daagse vakantie o.b.v. logies in éénkamerappartement in Park Orketal, Medebach, Duitsland. Eigen vervoer. 46 winkansen*

Vakantie voordelig vlakbij

Zin in wandelen of fietsen in een schitterende omgeving? Kayakken op stromende riviertjes? Heerlijk eten en 100% ontspannen? Het kan allemaal in de Belgische Ardennen! *8-daagse vakantie o.b.v. logies in 3-kamerbungalow in Euroresort Les Etoiles, Blaimont, België. Eigen vervoer. 40 winkansen*

**ONTSPANNEN
IN DE ARDENNEN**



VANAF
€ 40 P.P.
P.N.
Boeken?
www.pretium.nl
Vakanties

LUXEMBURG KASTELLENLAND

Je waant je eigenlijk veel verder van huis, tussen de fraaie grillige heuvels van Luxemburg, bezaaid met prachtige bossen, gezellige plaatsjes en adembemennende kastelen. *8-daagse vakantie o.b.v. logies in éénkamerappartement in Domaine de la Sapinière, Hosingen, Luxemburg. Eigen vervoer; aankomst vrijdag. 31 winkansen*



VANAF
€ 24 P.P.
P.N.
Boeken?
www.pretium.nl
Vakanties

HARTJE LIMBURG

Al eens in Roermond geweest? Het witte stadje Thorn ontdekt? Genoten van de uitgestrektheid van Natuurgebied De Meinweg? Waarom naar het buitenland, als er in eigen land nog zoveel te ontdekken valt, met dit fantastische familiepark als uitvalsbasis! *8-daagse vakantie o.b.v. logies in stacaravan in Re-creatiepark Elfenmeer, Herkenbosch Limburg. Eigen vervoer. 24 winkansen*



bevrijden. Loop terug naar Marienplatz, langs het gouden Mariabeeld naar de overkant van het plein. Vlak voor de poort loopt u linksaf de Burgstrasse in, totdat u op een oud fort het wapen van Wittelsbach ziet. Ga door de poort en u bent in de Alte Hof, de residentie van Hendrik de Leeuw, de stichter van de stad. Als u de Alte Hof hebt bekeken, vervolgt u uw weg heuvelopwaarts. Credit-

card op zak? U gaat nu namelijk naar de duurste en meest exclusieve winkelstraat van München in, de Maximilianstrasse. Als u linksaf gaat bent u op Max Joseph Platz, met in het midden het standbeeld van Maximilian I. Rechts is de Schatzkammer der Residenz München met de schatten van de familie Wittelsbach. Houdt u van goud en glitter? Ga dan zeker even naar binnen!



Het Oktoberfest

Toen kroonprins Ludwig, de latere Ludwig I, zich in 1810 verloofde, nodigde hij heel München uit voor zijn trouwerij. Het werd een twee weken durend huwelijksfeest waarbij het Beierse bier rijkelijk vloeide. Het feest was zo'n succes dat het in 1826 werd herhaald en tot een jaarlijkse traditie werd gebombardeerd. Intussen is het Oktoberfest uitgegroeid tot het grootste festival ter wereld. Naar schatting zullen de komende herfst weer zo'n 7 miljoen bierdrinkers hun dorst komen lessen in München!

WINKELLEN EN ETEN

Dan loopt u winkelparadijs de Residenzstrasse in, totdat u rechts de Feldherrenhalle tegenkomt, met twee levensgrote leeuwen voor de deur. Het is gebouwd door koning Ludwig I, die ook de brede Ludwigstrasse waarop u nu uitkijkt heeft aangelegd. Een historische plek, onder andere het toneel van Hitler's mislukte staatsgreep van 1923. Nu loopt u weer terug richting Marienplatz en de Maximilianstrasse in, tot u rechts de Neuturmstrasse ziet. Nog een stukje heuvelaf en u staat voor München's oudste en bekendste Bierhalle, Hofbräu Haus. Ik raad u aan om daar even rond te kijken op alle verdiepingen en dan de straat over te steken naar Ayinger. Dit is geen bier-





Comfort en klasse in hartje München

Uw behaaglijke, luxueuze hotel ligt midden in het winkelgebied van de stad en is zeer gemakkelijk met de auto bereikbaar. En met de metro bent u in een paar minuten op Marienplatz!

VANAF
€ 189

189 winkansen

4-daagse reis o.b.v. tweepersoonskamer en logies/ontbijt naar K+K Hotel München, Duitsland. Eigen vervoer.



een prima brouwerij en restaurant. Wilt u wat verfijnder eten, dan kunt u de perfecte restaurants en winkels van Schubeck proberen, die hier rondom gevestigd zijn.

jaren nodig. Mijn rondleiding door dit neusje van de zalm op het gebied van moderne architectuur is altijd een hoogtepunt voor mijn gasten.

RONDON MÜNCHEN

Nu u München een beetje heeft leren kennen, wilt u vast ook de omgeving ontdekken: de Alpen, de meren, barokkerken en kloosters, middeleeuwse stadjes en dorpjes, folklore en adembenemende vergezichten. En vóór alles natuurlijk de kastelen van Ludwig II! Eerst rijden we door het glooiende Beierse landschap naar de voet van de Alpen. Als u de Alpen ingaat, merkt u als snel dat er hier een klimaatgrens ligt. Dan gaan we door naar Schloss Linderhof, Ludwig's lieflijke rococopaleis. Het interieur is van een overweldigende rijkdom en elegantie en een wandeling door het park is

ronduit betoverend. Ludwig II sierde het op met allerlei verrassingen en bouwwerken, geïnspireerd door Oosterse sprookjes en de opera's van Wagner. Als we door Füssen naar Neuschwanstein rijden, wordt meteen duidelijk waarom Ludwig II dit romantische landschap uitkoos voor zijn kastelen. Het is een goed idee om eerst kasteel Hohenschwangau te bezoeken, waar Ludwig als kind veel verbleef. Later kon hij vanuit de muziek-



kamer de vorderingen van de bouw van Neuschwanstein volgen door een telescoop. U geniet van hetzelfde uitzicht.

LUCHTKASTEEL

U kent Neuschwanstein van de plaatjes en van het Disneykasteel, maar ik verzeker u dat u verbaasd zult zijn als u ervoor staat. Al was het alleen maar omdat het zo groot is! Neem uw tijd voor het bezoek. Geniet van het prachtige interieur en let ook eens op de revolutionaire aspecten ervan. Wist u dat Ludwig II als eerste in Beieren elektriciteit gebruikte? Dat hij stromend

water en automatische WC's in zijn paleizen had? En dat hij moderne technieken zoals stoommachines gebruikte om stroom op te wekken voor de verwarming in zijn gebouwen? Wilt u weten waar Ludwig's extravagante smaak vandaan kwam, dan gaan we terug naar München, naar Nymphenburg Schloss. Trek wel uw wandelschoenen aan; het park is groot. Ludwig groeide op in één van de luxueuze Rococo-paviljoens en verwerkte daarvan veel in zijn eigen bouwwerken. En hier neem ik afscheid van u. Ik hoop dat u genoten heeft van mijn rondleiding!

Ludwig II en Neuschwanstein

Koning Ludwig II van Beieren begon op 5 september 1869 met de bouw van zijn droomkasteel Neuschwanstein. Toen hij stierf in 1886 was Neuschwanstein nog steeds niet gereed. Nog steeds spreken Ludwig's creaties tot de verbeelding van miljoenen. Wie was deze raadselachtige koning? Ludwig II werd geboren in 1845 en werd zeer streng en geïsoleerd opgevoed. Al

op zijn 18e werd hij koning. Ludwig was van nature teruggetrokken en verkoos steeds vaker een verblijf in de Alpen boven de stad. Daar begon hij al snel te bouwen aan zijn droomkastelen. Neuschwanstein, Ludwig's grootse project, moest de belichaming worden van het Graalkasteel uit de opera's van vriend en idool Richard Wagner. De buitenkant was bijna klaar toen Ludwig, die Beieren

intussen bijna failliet had gebouwd, krankzinnig werd verklaard. Hij werd gearresteerd en gevangengezet aan het Starnbergmeer bij München. Twee dagen later werden Ludwig en zijn psychiater dood aangetroffen in het meer, in water van minder dan 50 cm diep. De dood van de beide mannen is nooit opgehelderd. Er bestaan vele theorieën, van een politieke aanslag tot zelfmoord.

